



Welkom

Hier is onze tweede nieuwsbrief over Natuurontmoeting. Het wandelseizoen is weer begonnen!

In de winterperiode hebben we niet stilgezeten. We hebben nieuwe oefeningen uitgetrapt en proefwandelingen gehouden op mogelijke nieuwe locaties, zoals het Koepelbos in Oldeberkoop en Oranjewoud bij Heerenveen. Ook het al vertrouwde Sterrebos in Frederiksoord zijn we blijven bewandelen.

Deze winter was erg nat, waardoor de beoogde bossen niet altijd goed toegankelijk waren. Toch had ook de winterse natuur zijn charmes. Maar met wat warmer weer vinden wij onze activiteiten toch iets aantrekkelijker en toegankelijker. We hebben er weer veel zin in om dit voorjaar met onze deelnemers op pad te gaan!

Saskia en Anja



Weer op pad

De eerste Natuurontmoetingswandeling in het nieuwe seizoen was op vrijdagochtend 5 april. De wandeling vond plaats in het Koepelbos in Oldeberkoop. Helaas regende het een groot deel van de tijd, maar ondanks dat hebben we genoten van de rust in het bos en de ontluikende lente. "Ik kon onder mijn paraplu de wereld om mij heen heel intens ervaren", schreef een van de deelnemers ons na afloop. Een ander vond: "Ik zie veel meer dan bij een gewone wandeling."

Marchakri beurs Oldeberkoop

Zondag 14 april 2024 stonden wij met een informatiestand op de Marchakri spirituele beurs in Oldeberkoop. Een gezellige, gemoedelijke beurs. Er kwamen geen hoge bezoekersaantallen opdagen, maar wij oogstten toch een redelijke interesse voor onze wandelingen. Hopelijk leidt dat tot nieuwe deelnemers voor de komende data.

Anja kreeg ook belangstellenden aan de tafel voor dierencommunicatie. Mensen met vragen over hun dier konden een reading bij haar aanvragen.

Op de foto links Anja, rechts Saskia





Wandel je mee?

Dit voorjaar hebben we natuurontmoetingswandelingen gepland op de volgende data:

- * zaterdag 20 april 2024 in het Sterrebos in Frederiksoord
- * vrijdag 24 mei 2024 in het Koepelbos in Oldeberkoop
- * vrijdag 7 juni 2024 in het Koepelbos in Oldeberkoop
- * zaterdag 29 juni 2024 in het Sterrebos in Frederiksoord

Voor alle wandelingen geldt:

Aanvang 10.30 uur, eindtijd circa 12.30 uur.

Kijk altijd even op de site voor actuele informatie!



Boomgedicht

Een vriendin van Anja stuurde ons dit boomgedicht. Ze zag het op een muur in Nunspeet.

Het is lente!

Elk jaar weer gebeurt het wonder... ineens zijn bomen en struiken niet meer kaal maar groen! En er begint van alles te bloeien. De lente is een heerlijk seizoen voor Natuurontmoeting. Je voelt de groeikracht tintelen!

Ga juist nu 'bosbaden', en neem met open zintuigen de natuur in je op. Maak contact met bomen, vogels, aarde, zon en wind. Je zult verkwikt en met nieuwe inspiratie naar huis gaan.



Een mooie vraag voor de lente:
"Wat in jou wil nu tot bloei komen?"



Ken je mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in Natuurontmoeting? We stellen het zeer op prijs als je deze nieuwsbrief aan hen doorstuurt.

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur een mailtje naar saskiadenbroeder@ziggo.nl, dan halen we je van de verzendlijst.

Kijk op onze website
voor het laatste nieuws!